



Hervormde Gemeente Zwartsluis

Kerkstraat 27 8064 DM Zwartsluis

Uitnodiging

voor de gemeenteavond

op D.V. 10 Oktober 2018

Thema van deze avond is:

'Een goed gesprek'



Leiding van deze avond is in handen van Ds. Adri Bloemendal

Zwartsluis, 20 september

Geachte gemeenteleden,

Namens de kerkenraad willen wij u graag uitnodigen voor onze gemeenteavond, welke wij hopen te houden **op D.V. woensdag 10 oktober 2018 in Het Trefpunt.**

Op deze gemeenteavond wordt door elke geleding verteld over de stand van zaken en waar men mee bezig is binnen hun geleding. Naar aanleiding hiervan kunt u vragen stellen maar vanzelfsprekend kunt u ook andere vragen stellen.

Na de pauze wordt het thema "Een goed gesprek" behandeld.



Wie met vervoersproblemen te maken heeft, kan contact opnemen met de scriba mevrouw A. Kisjes-Everts, telefoonnummer 038-3866221.

Wij zien u graag op woensdagavond 10 oktober **vanaf 19.30 uur** in Het Trefpunt.
Koffie/thee staat klaar!

Met vriendelijke groet,

Hervormde Gemeente Zwartsluis

Programma Gemeenteavond D.V. 10 oktober 2018

19:30 uur **Ontvangst met koffie en thee**

20:00 uur **Opening door ds. Adri Bloemendal**

Zingen **Liedboek 513 - God heeft het eerste woord**

20.15 uur **Stand van zaken / waar is men mee bezig verteld door:**

- Ouderlingen
- Diakenen
- Jeugdouderlingen
- Kerkrentmeesters

Gelegenheid voor de gemeente om vragen te stellen

21.15 uur **Pauze**

21.30 uur **Thema: een goed gesprek**

Zingen **Liedboek 675 - Geest van hierboven**

22.00 uur **Einde van de gemeenteavond**

Zingen:

God heeft het eerste woord

Liedboek 513

(Gezang 1, Liedboek voor de kerken)

1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Geest van hierboven

Liedboek 675 (gezang 477, Liedboek voor de kerken)

1. Geest van hierboven,
Leer ons geloven
hopen, liefhebben door uw
kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U
verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan.
Halleluja!
Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan.
Halleluja!

2. Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt
liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand
gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn.
Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn.
Halleluja!